

Rinke Bergsma KZV.

Heel soms heb je een ultieme ingeving en weet je ineens wat je zou moeten doen! Drie jaar geleden had ik zo'n momentje. Op een zondagochtend aan de keukentafel: 'Ik wil de wereld rondzeilen!'

Puzzelstukjes vielen in elkaar en al de volgende dag kocht ik van een oude man een stalen S-spant. De 'Lady Ann'. De vorige eigenaar heeft dezelfde droom gehad, maar heeft de trossen niet los kunnen gooien vanwege zwaar alcoholisme. Hij wenste me veel plezier en een goede vaart.

Dan blijkt echter dat ook ik last heb van 'zware trossen'. Ik kom kennis tekort en dat maakt uitvaren behoorlijk eng! De Enkhuizer Zeevaart School biedt mij hierin een fantastische oplossing. Goede docenten met passie voor het vak loodsen je door de stof heen en geven je met al hun ervaringen een prachtig beeld van goed zeemanschap en het leven op zee. Docenten, bedankt voor een mooie winter KZV en tot ziens op het ruime sop!