

Belinda Waaijer KZV, 2015/2016

Als geboren en getogen Texelse had ik, tegen alle verwachtingen in, nooit de ambitie gehad om wat met watersport te gaan doen. Toen ik in 2013 via school werd uitgenodigd om 4 dagen mee te varen met voormalig handelsschip Le Belem, was het dus helemaal niet zo vanzelfsprekend dat ik mee ging. Gemotiveerd door mijn vader (immers zo vaak krijg je een kans als deze niet) stapte ik, na 12 uur rijden met een rammelend busje, in Frankrijk aan boord. Nog voor dat we de Rede van Texel 4 dagen later bereikten was ik om, dit is het! Leven op zee, wind in mijn haren, gelukkige mensen, de natuurkrachten trotserend. Afgelopen zomer heb ik mijn vuurdoop gehad op de Oostzee en nu, tja.. nu zit ik hier. Met mijn doelen duidelijk voor ogen. Dank jullie allemaal voor de inspirerende lessen en wie weet tot ziens!

Foto in de bijlage genomen aan boord van Le Belem 2013